

VAI TRÒ CỦA SỰ “GƯƠNG MẪU” TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO

Trong tất cả các sách nói về lãnh đạo ngày hôm nay, từ trong hội thánh đến những tổ chức ngoài hội thánh, đều đề cập đến vai trò làm gương của người lãnh đạo.

James M. Kouzes và Barry Z. Posner tác giả sách "*Thách Thức của Việc Lãnh Đạo*" (*The Leadership Challenge*), là một tác phẩm khảo cứu lãnh đạo được lưu hành rộng rãi cả trong lẫn ngoài hội thánh, đã đưa việc nêu gương làm hàng đầu trong công tác lãnh đạo.

Ông nói rằng chức tước là cái mình đương nhiên có, nhưng mình có được người khác tôn trọng hay không là do cách hành xử của mình.

Để làm gương trước hết người lãnh đạo phải làm sáng tỏ những giá trị mình hướng tới. Chúng ta không thể dạy tín hữu yêu thương trong khi trong việc hành xử của mình không nói lên được sự yêu thương, tha thứ. Chúng ta không thể nào nói về đức tin khi mình quá lo lắng cho ngày mai, quá lo lắng cho lương bổng. Chúng ta không thể nào nói về sự nhu mì khiêm nhường khi người ta thấy mình là người dữ tợn, quát tháo. Chúng ta không thể nói về sự hòa bình, nhường nhịn khi mình đổ kỵ, chèn lấn những mục sư, những bạn đồng lao khác hay thậm chí ăn thua đủ với tín hữu.

Chúng ta có thể biện hộ, giảng thuyết hùng hồn về những giá trị đó nhưng hành động của người lãnh đạo sẽ nói lên rõ ràng hơn hết người lãnh đạo có thật sự tin điều mình rao giảng không. Lời nói phải đi đôi với việc làm.

Dĩ nhiên chúng ta phải có những kế hoạch sách lược dài hạn, nhưng nếu mình không nêu gương thì những kế hoạch đó cũng không lợi ích gì. Trong lúc chúng ta phản ứng đối với người khác, khi chúng ta nói chuyện với người khác, khi chúng ta nói chuyện với tín hữu những điều này sẽ nói lên tư cách lãnh đạo của chúng ta. Khi đối xử với các mục sư khác, người tín hữu sẽ đánh giá chúng ta có thật là một người gương mẫu để lãnh đạo hay không. Nên nhớ là người ta theo con người trước rồi mới theo kế hoạch.

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn

Ngày Cầu Nguyện cho UUC và Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam

Ban Quản Trị UUC xin kính mời các sinh viên, giáo sư, và nhân viên điều hành dành riêng mỗi Thứ Hai đầu tháng để cùng với Ban Quản Trị cầu nguyện đặc biệt cho trường UUC, nhất là Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam. Cũng xin các con cái Chúa có tấm lòng nghĩ đến việc huấn luyện người hầu việc Chúa tham gia ngày cầu nguyện này. Xin thành thật cảm ơn!



Lễ Tốt Nghiệp & Mãn Khóa 2013

Tại trụ sở của UUC
14200 Goldenwest St. Westminster, CA 92683
Ngày 22 tháng Sáu 2013, lúc 3 giờ chiều
Diễn giả: Tiến sĩ Mục sư Ray Bakke

Sự hiện diện của Quý Vị
là niềm khích lệ rất lớn
dành cho các bạn sinh viên
tốt nghiệp

Hội Thánh Phúc Âm Lào	2
Mục Vụ Trong Bối Cảnh Văn Hóa	2
Tâm Tình của Hiệu Trưởng	3
Hội Thảo Mùa Hè	4
Buổi Gặp Gỡ Với Chúng Viện Fuller	4
Cảm Tạ Cầu Thay	4

Hội Thánh Phúc Âm Lào Mong Muốn Có Viện Thần Học Lào



Hôm 24 tháng Năm 2013, Ông Craiq Chambron, đại diện Hội Thánh Phúc Âm Lào, đã gặp Mục sư Nguyễn Xuân Sơn, Hiệu phó Điều hành UUC, và Giáo sư Trương Văn Thiên Tư, Hiệu phó Đào tạo UUC để thảo luận về khả năng thành lập Viện Thần Học tiếng Lào. Buổi gặp gỡ kế tiếp dự định sẽ vào tháng Mười 2013 tại Lào.

Hội Thánh Phúc Âm Lào là một hệ phái Tin Lành có số tín hữu đông nhất tại Lào. Được biết HTPA Lào có khoảng 120.000 tín hữu (tức 2% dân số) trong khoảng tổng số 150.000 Cơ Đốc nhân, và 200 mục sư được phong chức.

Lào là một quốc gia nằm sâu trong lục địa Đông Nam Á, khu vực rừng rậm gồm hầu hết là núi đá lờm chờm. Dòng sông Mekong tạo thành một miền lớn dọc theo lãnh thổ phía Tây giáp Thái Lan, tại đó núi non tạo thành biên giới phía Đông với Việt Nam và biên giới Tây Bắc với Thái Lan. Dân số Lào vào khoảng 7 triệu và tuổi trung bình là 19.3.

Hội Thánh Phúc Âm Lào lớn mạnh từ công cuộc truyền giáo của Tin Lành Thụy Điển (1890), Hội Thánh Anh Em Thụy Sĩ (1902), và Hội Phúc Âm Liên Hiệp (1928). Năm 1956, các giáo sĩ hoạt động từ 3 miền khác nhau trong nước kết hợp lại thành lập Hội Thánh Phúc Âm Lào.

Khoảng thời gian từ 1975 đến 1990, quốc gia này bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài, và sự tự do tôn giáo bị giới hạn. Từ khi đất nước này mở cửa lại năm 1990, số tín hữu của Hội Thánh Phúc Âm Lào ngày càng gia tăng.

Mới đây Hội Thánh Phúc Âm Lào đã khởi đầu một chương trình huấn luyện Kinh Thánh đặt trung tâm tại thủ đô Vientiane. Cho đến lúc này hầu hết các mục sư đều được huấn luyện tại các nước lân bang. Mặc dù những hoạt động truyền giảng công khai không được chính quyền khích lệ, các hội thánh tại thủ đô, các khu vực thành thị và miền quê vẫn phát triển đáng kể, đặc biệt trong vòng giới trẻ. Từ lâu, những người lãnh đạo hội thánh đã nhận ra nhu cầu cần thiết của việc giáo dục thần học cho các mục sư, nhưng hoàn cảnh chính trị đã không cho phép họ thực hiện.

Ông Craiq Chambron đã từng phục vụ với tư cách người bảo tồn các bản văn nguyên ngữ Việt của các bộ tộc do các dịch giả Wycliff Bible tại Bangkok. Ông cũng phục vụ trong Dự Án Lịch Sử Indo-China tại Bangkok, Thái Lan. Dự án này thu thập và bảo tồn các tài liệu liên quan đến các hoạt động truyền giáo của Hội Phúc Âm Liên Hiệp trong vùng Đông Nam Á. Qua dự án này mà ông bắt đầu hợp tác với Hội Thánh Phúc Âm Lào.



Mục Vụ Trong Bối Cảnh Văn Hóa - Bộ lạc Katu

Hơn 17.000 người Katu sinh sống tại 40 làng mạc tại Lào dọc theo Bắc ngạn của dòng Xekong và dọc theo miền xuôi của sông Songboun gần biên giới Việt Nam. Tại Lào, người Katu sinh sống trong các khu vực quanh các tỉnh Xekong, Saravan và Champasak. Rất khó đến các làng mạc Katu vì thiếu đường xá trong các khu vực này. Người Katu sống trong những ngôi nhà hình chữ nhật dài trong rừng. Mỗi căn nhà Katu gồm từ hai đến tám gia đình. Làng mạc của họ thường sống chung với người Alak, Ngae, Ta Oi và Talieng. Khoảng 30.000 người Katu sống tại Việt Nam, họ chính thức là thành viên của bộ tộc thiểu số Bru-Van Kieu.

Thầy Truyền đạo Nguyễn Thanh Hồng, một cựu sinh viên UUC đã từng phục vụ trong vai trò nhà truyền giáo và mục sư cho người Katu trong 25 năm qua. Thầy Truyền đạo đã học trong khi hầu việc Chúa trong hội thánh. Thầy Truyền đạo cho biết chỉ nhờ chương trình học trên mạng tại UUC mới có thể giúp Thầy Truyền đạo hoàn tất chương trình giáo dục cần thiết cho chức vụ của mình. Khi còn là sinh viên, Thầy Truyền đạo đến Đà Nẵng mỗi tuần hai lần để học trên mạng. Vừa phục vụ hội thánh vừa học vẫn tốt hơn là phải bỏ mục vụ vài năm để hoàn tất chương trình học. Hội thánh hiện có 600 tín hữu và đang trên đà phát triển. Thầy Truyền đạo Hồng cũng vừa tham dự Diễn Đàn Thần Học tại Sài Gòn; ông chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của mình với người Katu. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Thầy Truyền đạo Hồng.



Tâm Tinh của Hiệu Trưởng

Mục sư Tiến sĩ Dale Sewall

“Lạy CHÚA Hằng Hữu, nguyện các tư tế của Ngài mặc lấy ơn cứu rỗi, và nguyện những người trung tín tin thờ Ngài được vui vẻ vì phước hạnh Ngài ban.” 2 Sử Ký 6:41 (Bản dịch 2011)

Trước khi vua Sa-lô-môn cung hiến ngôi đền thờ vừa xây cất tại Giê-ru-sa-lem, ông đã dâng một lời nguyện cả thảy 42 câu trải dài chương 6 của sách 2 Sử Ký. Phần mà tôi yêu thích nhất trong lời nguyện này là gần đoạn cuối, trong nửa sau của câu 41 trích dẫn trên. Tôi đề nghị với các bạn lấy nó làm lời nguyện cho UUC, cho các sinh viên tốt nghiệp năm 2013 này, và cho các sinh viên cũng như cựu sinh viên khắp thế giới. Và cũng coi đó là lời nguyện cho hội thánh toàn cầu, đặc biệt các anh em chị em Cơ Đốc nhân trong những hoàn cảnh thử thách trầm trọng vì cơ sự nghèo khổ, sự áp bức hay lạm dụng quyền bính bởi những kẻ có ưu quyền trên họ.

Tôi coi từ ngữ “tư tế” không phải mang ý nghĩa đặc thù như cách gọi [“linh mục”] của người Công Giáo mà ngày nay chúng ta vẫn quen thuộc—đây không phải là ý nghĩa dùng trong Cựu Ước—song đúng hơn để ứng dụng cho tất cả những ai được Chúa mời gọi hầu lời kéo người khác đến với một kinh nghiệm về Chúa cách trung tín, và để cầu nguyện cho, nâng đỡ cùng dẫn dắt họ trong cuộc hành trình ấy.

Lời cầu nguyện cho họ để họ được “mặc lấy ơn cứu rỗi.” Tôi nghĩ điều ấy có nghĩa là họ phải trở thành một kinh nghiệm về sự hiện diện và phước hạnh của Đức Chúa Trời cho người khác. Họ phải được đổ đầy ân điển và sự khôn ngoan của Chúa. Họ cần phải có “cái lưỡi của người được dạy dỗ, để [tôi] biết nói lời nào thích hợp hầu nâng đỡ kẻ ngã lòng” (Ê-sai 50:4). Tất cả mọi nỗ lực tại UUC để hỗ trợ, đào tạo lãnh đạo và giáo dục về thần học cho các sinh viên của chúng ta đều sẽ là khiêm khuyết, trừ khi Đức Chúa Trời “khoác lên họ ơn cứu rỗi” để nhờ đó người ta đón nhận được sự hướng dẫn trung tín và bằng chứng về ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, càng đến gần Lễ Tốt Nghiệp vào ngày 22 tháng Sáu, xin hãy cùng với

tôi cầu nguyện cho các sinh viên tốt nghiệp của chúng ta, và cho những người lãnh đạo hội thánh khắp nơi, để Chúa khoác lên họ áo cứu

rỗi, khiến họ trở nên những người lãnh đạo tinh thần khiêm tốn và hữu hiệu cho Hội Thánh Cơ Đốc.

Lời cầu nguyện cho người khác, những “người trung tín” trong câu 41, là xin cho họ được vui vẻ vì phước hạnh Chúa ban. Trong nhiều miền trên thế giới và giữa nhiều hội thánh mà các sinh viên và các cựu sinh viên của chúng ta dẫn dắt, điều này có nghĩa là cảm nghiệm được phước hạnh của Chúa giữa những hoàn cảnh khó khăn, đầy thử thách, và đôi khi thâm trầm nữa. Vì bản thân đã lớn lên trong lối sống nghèo ở Mỹ, tôi có thể làm chứng rằng sự vui vẻ trong phước hạnh của Đức Chúa Trời là điều có thể được giữa các cảnh ngộ như thế. Và không chỉ là có thể được, mà thường là một kinh nghiệm mang lại phẩm giá, hy vọng, nhẫn nại, và một cảm giác lành mạnh bất kể điều gì đang diễn ra quanh ta. Như trong trường hợp của tôi hiện nay, sống với khối ung thư trong não được coi là hiểm nghèo và đồng thời cảm nhận được quyền năng của lời cầu nguyện và tình yêu thương của hội thánh. Một lần nữa tôi thấy được mình có thể hân hoan trong phước hạnh của Đức Chúa Trời với lòng biết ơn sâu xa. Đức Chúa Trời luôn nhân từ và đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh. Lời cầu nguyện này xin cho người khác biết được sự thật đó. Xin hãy cầu nguyện cùng tôi bằng lời nguyện này cho con dân Chúa khắp thế giới, đặc biệt cho những ai sẽ được các sinh viên tốt nghiệp của chúng ta chạm đến qua cuộc sống và sự dẫn dắt của họ.

Lời cầu nguyện của chúng ta: Xin cho trong mọi hoàn cảnh những người lãnh đạo hội thánh được mặc lấy ơn cứu rỗi; và xin cho những người trung tín tin thờ Ngài được vui vẻ vì phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho.

Tôi mong rằng nhiều người trong các bạn có thể tham dự Lễ Tốt Nghiệp của UUC vào ngày 22 tháng Sáu, cũng như khóa học ba ngày do Viện trưởng UUC Tiến sĩ Ray Bakke hướng dẫn vào ngày 19 đến 21 tháng Sáu. Rất vui được gặp các bạn tại đó.





UNION UNIVERSITY OF CALIFORNIA

14200 Goldenwest Street
Westminster, CA 92683

714.677.2076
info@uuc.edu
www.vst.uuc.edu

Tin Tức & Thông Báo

Buổi Gặp Gỡ tại Chung Viện Fuller



Một phiên họp đã được tổ chức tại Chung Viện Fuller để tiếp tục thảo luận về việc cam kết của Chung Viện Fuller giúp UUC khai triển các môn học, đặc biệt trong chương trình Tiến sĩ Mục Vụ. Hiện diện trong phiên họp có Tiến sĩ Scott Sunquist, Khoa trưởng; Tiến sĩ Kurt Fredrickson, Đồng Khoa trưởng chương trình Tiến sĩ Mục Vụ; Tiến sĩ Timothy Park, Giám đốc chương trình tiếng Hàn;

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sơn, Hiệu phó Điều hành UUC; Tiến sĩ Trương Văn Thiên Tư, Hiệu phó Đào tạo và CAO của UUC; và Tiến sĩ Trần Nghị, Giám đốc Lượng Giá Tổ chức (Director of Institutional Assessment) của UUC. Trong buổi gặp gỡ này, Tiến sĩ Sunquist, Tiến sĩ Park và Tiến sĩ Fredrickson đã chia sẻ các kinh nghiệm phong phú của họ trong việc khai triển các môn học và tổ chức các lớp học tại trường cũng như trên mạng, là những đề tài hữu ích cho việc phát triển trong tương lai của UUC.

Hội Thảo Mùa Hè Tại UUC

Khóa Hội Thảo Mùa Hè năm nay sẽ được tổ chức tại trụ sở của UUC từ ngày 19 đến 21 tháng Sáu 2013. Tiến sĩ Ray Bakke sẽ thuyết trình về đề tài "*Một Cuộc Hành Trình Trong Thế Giới Đô Thị Cho Mục Vụ Và Truyền Giáo.*"

Những chủ đề sau đây sẽ được thảo luận trong ba ngày hội thảo: Căn Bản Kinh Thánh, Thần Học, Số Mệnh và Lịch sử, Bối Cảnh của Mục Vụ và Truyền Giáo Đô Thị, Vai Trò Mục Vụ và Cá Nhân trong Mục Vụ Đô Thị. Khóa hội thảo được mở rộng cho tất cả những ai muốn tham dự với lệ phí \$160 Mỹ kim gồm cả ẩm thực. Các sinh viên sẽ trả học phí thông thường. Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh, xin liên hệ với admissions@uuc.edu.

Cảm Tạ

- ◆ Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng chu cấp tài chính đúng thời điểm.
- ◆ Cảm tạ Chúa cho có những tấm lòng dâng hiến tài chính cũng như công sức dành cho Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam.
- ◆ Cảm tạ Chúa vì Mục sư Dale Sewall dù không còn xạ trị nữa nhưng sức khỏe vẫn dồi dào.
- ◆ Cảm tạ Chúa về các bạn sinh viên sẽ tốt nghiệp trong tháng này, có cả những sinh viên Nam Dương. Xin Chúa đại dụng họ cách hiệu quả trong công trường thuộc linh.

Dâng Hiến

Viện Thần Học Việt Nam (UUC) chân thành cảm ơn quý con cái Chúa trong sự góp phần cầu nguyện và dâng hiến cho công việc Chúa qua Viện. Trên 3/4 chi phí điều hành và phát triển của Viện đến từ sự dâng hiến của con cái Chúa khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị tiếp tục cộng tác với Viện trong công tác đào tạo người phục vụ Chúa.

Xin gửi chi phiếu về địa chỉ:

**Union University
of California**
14200 Goldenwest St.
Westminster, CA 92683
www.vst.uuc.edu

Hoặc dâng hiến bằng cách vào website của Viện www.vst.uuc.edu chọn "Dâng Hiến" và theo sự hướng dẫn trong trang này.

Vấn Đề Cầu Thay

- ◆ Tiến trình xin Thẩm Định Chất Lượng
- ◆ Tài chính là nhu cầu cấp bách để đạt được yêu cầu của việc xin Thẩm Định Chất Lượng
- ◆ Thầy Truyền đạo Nguyễn Thanh Hồng phục vụ Chúa giữa vòng sắc tộc Katu
- ◆ Hội Thánh Phúc Âm Lào và ước muốn thực hiện Viện Thần Học Lào
- ◆ Chương trình huấn luyện cho những anh chị em ở vùng sâu vùng xa tại Việt Nam & Nam Dương
- ◆ Xin Chúa chữa lành cho giáo sư của UUC, Thầy Trương Bích bị viêm não hiện còn trong bệnh viện; và Mục sư Dale Sewall.

Chúc Mừng Hôn Lễ

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam xin chúc mừng hôn lễ con trai của Mục sư & Bà Lê Thiện Dũng, nguyên là Giám Học của Viện

Lê Phước-Nguyên John

sánh duyên cùng

Hauber Rice Janine

Hôn lễ sẽ được cử hành lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2013 tại

Trinity United Methodist Church
Pomona, California



Cầu xin Chúa dẫn dắt, ban ơn, và hướng dẫn gia đình mới trọn đời yêu Chúa, yêu nhau để cùng nhau phục vụ Ngài cách đây kết quả.